

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

**Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24/2**



Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρεις... Το αίμα να χυθεί άφθονο... Να κοπεί ο 14^{ος} μισθός, τα μειωθούν και άλλο τα επιδόματα, να κοπούν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, διακοπών στις συντάξεις, να αυξηθούν και άλλο τα όρια συνταξιοδότησης, να μειωθεί το προσωπικό, να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, να αυξηθεί ο ΦΠΑ... Και βέβαια όλα αυτά και στον ιδιωτικό τομέα γιατί εκτός από το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα υπάρχει και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας...

Και επειδή η ελληνική κυβέρνηση (αυτή τάχα μου δεν θέλει και της τα επιβάλουν) φαντάζει αδύναμη να τα επιβάλει στους εργαζόμενους προστρέχουν σε βοήθεια της και η Κομισιόν, η ΕΚΤ και φυσικά το παλιό κλασικό ευαγές ίδρυμα, το ΔΝΤ. Αφού «έσωσε» λαούς και χώρες στα πέρατα του κόσμου, καταβαραθρώνοντας στη μιζέρια δισεκατομμύρια ανθρώπους, πλουτίζοντας λίγες χιλιάδες, θα μας δώσει την «τεχνογνωσία» του. Έτσι το λένε τώρα. Θαρρείς και δεν την κατέχουν τα αρπακτικά την τεχνογνωσία λεηλασίας του λαϊκού εισοδήματος... Χαράς ευαγγέλια για την αστική τάξη της χώρας μας.

Επιστράτευσε τους πάντες: Κυβέρνηση, ΝΔ, Λάος, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ. Να υποτάξει στα επίπεδα της εξαθλίωσης το σύνολο των εργαζομένων της χώρας. **Μόνο ένας γενικευμένος ξεσηκωμός με όλα τα μέσα θα ανατρέψει τα εφιαλτικά σχέδια τους.** Από τώρα! Όχι αύριο. Και για όλο το επόμενο διάστημα. Έτσι γράφεται η ιστορία.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ

Με βάση το άρθρο 126 της συνθήκης της Λισαβόνας (τι έχουν υπογράψει οι γραικύλοι δεν περιγράφεται...) μας λένε ότι η κομισιόν μπορεί να επιβάλει όλα τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρουμε δίπλα. Και η κυβέρνηση τι να κάνει θα πρέπει να το δεχθεί. Να τιμήσει την υπογραφή της Ελλάδας... Τι κι αν άλλα έλεγε προεκλογικά. Τα δεδομένα άλλαξαν... Δεν ήξερε τι θα βρει. Τα έκρυσαν καλά οι άλλοι... Τι και αν πήρε άλλη λαϊκή εντολή που έστειλε τους άλλους στο περιθώριο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που αυτοί έλεγαν. Και οι αγορές, και το κεφάλαιο, και η ΕΕ, βεβαίως βεβαίως... **Ούτε περνάει από το μυαλό τους ότι η εκχώρηση της εθνικής ανεξαρτησίας και η οικονομική χούντα δεν επιτρέπονται σε κανένα.** Ούτε καν ότι μπορούν να παραιτηθούν και να προσφύγουν στο λαό με τα νέα δεδομένα. Είναι εχθροί του λαού. Όσο πιο γρήγορα τους διώξει το κίνημα τόσο το καλύτερο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ



Μέσα στο κλίμα των ημερών που «οι αγορές θέλουν να χυθεί αίμα γίνεται επιτακτικά αναγκαία η διεκδίκηση ενός εργατικού και λαϊκού προγράμματος αντιμετώπισης της κρίσης. Ο ρόλος της Ιφιγένειας για να πνεύσει ούριος άνεμος στα πανιά της καπιταλιστικής κερδοφορίας δεν μας πρέπει. Το εργατικό-λαϊκό κίνημα πρέπει να σηκώσει το ανάστημα του στη βάση ενός άμεσου προγράμματος. **Η διεκδίκηση του είναι ρεαλιστική από την άποψη των αναγκών και δυναμική από την άποψη των γενικευμένων ανατροπών που θα επιβάλει στο κεφάλαιο.** Ο κόσμος της εργασίας τείνει να γίνει παθητικός καταναλωτής της οικονομικής τρομοκρατίας κεφαλαίου- ΕΕ - κυβέρνησης. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για ένα γενικό προσκλητήριο προς όλες τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που έχουν την διάθεση να

αντιταχθούν στην αντεργατική λαίλαπα και κυρίως τα συνδικάτα- σε ανοικτό μέτωπο με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό- κάθε μορφής οργάνωσης των εργαζομένων αλλά και όσες εργατικές συλλογικότητες θα συγκροτούνται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα μέσα, πρέπει να δοθεί μια συνολική μάχη με βάση ένα τέτοιο πρόγραμμα με όποιο τρόπο και μορφή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα κρίνουν πρόσφορο.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

- 1) Αυξήσεις 30% σε όλους τους μισθούς και τις συντάξεις. Κανένας μισθός κυβερνητικού-διοικητικού στελέχους έξω από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και κατάργηση όλων των προνομίων.
- 2) Άμεση μείωση του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες με προοπτική το 30ωρο.
- 3) Σύνταξη για όλους στα 60-55 και στα 30-25 χρόνια δουλειάς.
- 4) Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Ίσα δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους και απαλλοτρίωση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν μαύρη εργασία
- 5) Ελάχιστο όριο επιβίωσης (κοινωνικός μισθός) για όλους.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- 6) Απαλλοτρίωση και εργατικός έλεγχος όλων των τραπεζών χωρίς αποζημίωση. Χαρίζονται όλα τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας όλων των εργαζομένων και όλα τα χρέη από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες όλων των φτωχών.
- 7) Απαλλοτρίωση και εργατικός έλεγχος όλων των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας χωρίς αποζημίωση μετόχων : ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ κλπ. Φτηνά τιμολόγια και υπηρεσίες σε όλους τους εργαζόμενους. Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής ακίνητης περιουσίας.
- 8) Η παραγωγή τροφίμων μπαίνει σε διατίμηση και η βιομηχανία τροφίμων μαζί με τις φαρμακοβιομηχανίες και τον κλάδο της υγείας μπαίνει κάτω από εργατικό-κοινωνικό έλεγχο.

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 9) Αφορολόγητο όλων των εργαζομένων μέχρι τις 20.000 και προοδευτική φορολόγηση μετά.
- 10) Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και αύξηση του ΦΠΑ στο 38% στα είδη πολυτελείας.

11) Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου. Φορολογία όλων των επιχειρήσεων προοδευτική από 45%.

12) Η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων τιμωρείται με το πέρασμα τους σε εργατικό έλεγχο χωρίς αποζημίωση.

ΟΙ ΛΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΩΤΑ

13) Αύξηση 50% των πόρων προς τους τομείς της υγείας-ασφάλισης-παιδείας-κοινωνικών παροχών-πολιτισμού. Προσφορά τους σε όλους τους εργαζομένους-ανέργους-συνταξιούχους χωρίς προϋποθέσεις

15) Κατάργηση όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων και επανασχεδιασμός τους με βάση την παλλαϊκή άμυνα. Αποεπαγγελματισμός του στρατού και γενικευμένη θητεία όλων, αντρών και γυναικών, τριών μηνών.

16) Αποχώρηση από το NATO και τις υποχρεώσεις του.



ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ- ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ

17) Στάση πληρωμών του δημόσιου χρέους και επαναδιαπραγμάτευση του με επιτόκια αντίστοιχα της ΕΚΤ.

18) Δανεισμός με το βασικό επιτόκιο από την ΕΚΤ και σε περίπτωση άρνησης της αποχώρησης από το Ευρώ. Σε περίπτωση άρνησης στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την ΕΕ να γίνει δημοψήφισμα αποχώρησης από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε την κατάργηση του συμφώνου σταθερότητας και επιδιώκουμε δημοψήφισμα γι αυτό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

19) Κατάργηση όλων των αντιδημοκρατικών - κατασταλτικών νόμων και νομική κατοχύρωση διευρυσμένων εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.

20) Διεύρυνση της εργατικής - λαϊκής παρέμβασης στη δημοκρατική λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, αναγνώριση στην πράξη και νομικά των εργατικών και λαϊκών οργάνων που θα την εξασφαλίζουν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΚΤΗΣΗΣ

«Όταν πρέπει να δανειστείς περίπου 40 δισ. € από τις αγορές τους επόμενους μήνες, οφείλεις να κάνεις προσαρμογές. Οι διεθνείς αγορές έχουν τους κανόνες τους. Οι κανόνες αυτοί πολλές φορές είναι κανόνες άγριοι... Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα.» Αυτά είπε ο υπουργός Οικονομίας, κ. Παπακωνσταντίνου, για να δικαιολογήσει την αιφνίδια κυβερνητική απόφαση για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ούτε λοιπόν βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, ούτε «νοικοκύρεμα», ούτε τίποτα. Μόνο κυνισμός. Αυξάνουμε τα όρια συνταξιοδότησης γιατί έτσι γουστάρουν οι «αγορές». Οι οποίες φυσικά δεν πρόκειται να χορτάσουν. Αμέσως μετά θα ζητήσουν και άλλα. Και η κυβέρνηση διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι διατεθειμένη να τα δώσει.

Εξ ίσου κυνικός είναι και ο κ. Προβόπουλος. «Οι πιστωτές μας θεωρούν ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποφασιστικά, με πολύ μεγαλύτερη τόλμη κι αυτό αντανακλάται στα spreads...», δήλωσε επισκεπτόμενος τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εμείς, άφωνοι στον καναπέ, είδαμε πόσο αποφασισμένος, τολμηρός και γρήγορος μπορεί να είναι με τις ζωές των άλλων ένας άνθρωπος που βγάζει 4 εκ. € τον χρόνο, και μάλιστα αυτοτελώς φορολογούμενα. Για την ακρίβεια 4.051.949, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποίησε ο Ν. Χουντής στον Ζαν Κλοντ Τρισέ.

Αν υπήρχε Θεός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να πιάσει τον κ. Προβόπουλο από τον γιακά και να τον πετάξει έξω, εκεί μπροστά στις κάμερες. Και να του πει να μην ξαναπατήσει το πόδι του, αν δεν πληρώσει τουλάχιστον **τα 60 εκ. € με τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει φεσώσει το ΙΚΑ. Για να μην πούμε για τα 154 εκ. που χρωστάει η Εθνική, τα 127 εκ. που χρωστάει η Αγροτική και πάει λέγοντας, χρέη που δημιουργήθηκαν μόνο τα πέντε τελευταία χρόνια.** Και ύστερα να βγει ο επικεφαλής του τραπεζικού συστήματος να μιλήσει, εκ μέρους των ραντιέρηδων, για αποφασιστικές, θαρραλέες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό.

Τώρα που είπαμε **τράπεζες...** Τα λεφτά που πήραν από το ελληνικό κράτος για να δανείσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα ξαναδάνεισαν στο ελληνικό κράτος με επιτόκιο 5%. Και με τα ομόλογα που πήραν, δανείστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με επιτόκιο 1%. Τα κέρδη από αυτή τη μπίζνα υπολογίζονται σε 1,6 δισ. €, ζεστό χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και από πάνω έρχονται σήμερα και λένε ότι «οι δυσμενείς συνθήκες» τις υποχρεώνουν να μειώσουν τη χορήγηση δανείων και να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού. Έχουν να υπερασπιστούν και τις παράνομες χρεώσεις από τη λαϊκιστική επίθεση. Α, μην το ξεχνάμε. Όλες αυτές οι φάτσες έχουν τα σπίτια τους, τα αυτοκίνητά τους και τα κότερά τους σε off shore εταιρείες και ουσιαστικά δεν φορολογούνται.

Ύστερα έρχονται εκλεκτοί συνάδελφοι, όπως ο κ. Πρετεντέρης, και μας αναλύουν γιατί είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση απαιτεί πάγωμα μισθών. Και αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, που θα εκτινάξει τις τιμές μέσα σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και θα ανεβάσει σημαντικά τη ζήτηση για σκουπίδια στις λαϊκές. Αλλά, κυρίως, γιατί χρειάζεται να προχωρήσουν οι «θαρραλέες μεταρρυθμίσεις», που θα βγάλουν τον κόσμο στη σύνταξη στα 67 του χρόνια και θα επιτρέπουν σε έναν υπάλληλο

super market να δουλεύει 20 ώρες, να πληρώνεται 8 και να απολύεται χωρίς αποζημίωση. Συμφωνεί από το διπλανό παράθυρο ο κ. Καψής, έξαλλος με το θράσος ορισμένων ανθρώπων να θέλουν να ζουν από τη δουλειά τους, την ώρα που τα δημοσιονομικά μας είναι άθλια, ειδικές κοινωνικές κατηγορίες απολαμβάνουν εξοργιστικών προνομίων, και οι αγορές διψάνε για χρήμα.

Και το χρήμα αυτό το ψάχνουν σε ανθρώπους που ζουν με 500 ή 700 ή έστω και 1.000 €. Εναλλακτικά σχέδια δεν υπάρχουν. Θα βρεθούν όμως, αν αυτός ο κόσμος κατεβεί στους δρόμους. Όχι μόνο για 100 € παραπάνω. Αλλά για να μην υποτιμάται τόσο χυδαία η νοημοσύνη και η αξιοπρέπειά του.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ



ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν, στην κηδεμονία των οποίων υπήχθη η Ελλάδα, αποτελούν δυνάμεις ενίσχυσης για την ελληνική αστική τάξη στην κοινή τους πάλη για καθυπόταξη των εργαζομένων και νέα αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου υπέρ των πλουσίων, με αναπότρεπτο αποτέλεσμα την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου όλου του ελληνικού λαού. Ο Γ. Παπανδρέου οδήγησε συνειδητά τη χώρα στο ζυγό της ξένης οικονομικής κατοχής για τον απλούστατο λόγο ότι ήξερε πως μόνος του ήταν αδύνατον να επιβάλει τέτοια μέτρα χωρίς να υποστεί μέγιστη πολιτική φθορά η κυβέρνηση του και να απειληθεί με ανατροπή.

Φέρνοντας όμως ως ενισχύσεις το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Κομισιόν αλλάζει το συσχετισμό δυνάμεων, εξασφαλίζοντας χωρίς τον παραμικρό κόπο τη συμπαράταξη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, συγκροτεί ένα πανίσχυρο μπλοκ των αστικών δυνάμεων και του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου που απαιτεί τεράστιες προσπάθειες εκ μέρους των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών δυνάμεων για να αντιμετωπιστεί, πόσω μάλλον να ηττηθεί. Η δήθεν δυσφορία του για την κηδεμονία της χώρας, για το ότι «αφαιρείται ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας» όπως είπε ο ίδιος, είναι εντελώς υποκριτική, αφού ο ίδιος και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία οδήγησε τη χώρα κάτω από την οικονομική κατοχή της ΕΕ. Αυτός έκανε μετεκλογικά και όχι προεκλογικά, όπως θα ήταν το λογικό, τις «αποκαλύψεις» για το ύψος του χρέους, αυτός άρχισε τις ιστορίες με την οικονομία που βρίσκεται στην εντατική» και τα παρόμοια. Ας το δούμε ψυχρά. Δεν βλέπεται καθόλου το ελληνικό κεφάλαιο από την ξένη κατοχή, αν αυτή οδηγήσει σε μείωση μισθών στο Δημόσιο ή στην περικοπή του Δώρου Χριστουγέννων ή στη μείωση των συντάξεων. Αντιθέτως, ωφελείται τα μέγιστα, αφού έτσι

θα διευκολυνθεί να περάσει εν ψυχρώ και στον ιδιωτικό τομέα τις μειώσεις μισθών, πράγμα που ήδη κάνει σε πολλές περιπτώσεις. Ενθυμούμενη τις ρίζες της από τους μαυραγορίτες και τους δοσίλογους της ναζιστικής κατοχής, η σύγχρονη ελληνική αστική τάξη είναι επίσης πρόθυμος συνεργάτης και υποστηρικτής της νέας γερμανικής κατοχής της χώρας που για την ώρα περιορίζεται εμφανώς στον οικονομικό τομέα.

Πόσω μάλλον που ήδη με την απόφαση της συνόδου κορυφής της ΕΕ (που στην πραγματικότητα είναι δήλωση μόνο των 16 ηγετών της ευρωζώνης, καθώς ο... «κολλητός» του Γ. Παπανδρέου, ο βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν επέμεινε αμετακίνητα να μην αναμειχθούν οι υπόλοιποι 11 ηγέτες της ΕΕ, επικουρούμενος από το δεξιό σοουηδό πρωθυπουργό) προαναγγέλλονται ήδη νέα μέτρα εναντίον των Ελλήνων εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. «Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τη δέσμευση της να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, περιλαμβανομένων και πρόσθετων μέτρων, για να διασφαλίσουν ότι θα επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2010 και τα επόμενα χρόνια» αναφέρουν στην απόφαση τους οι ηγέτες της ΕΕ.

Δεν αρκούνται όμως μόνο σε αυτό. Χωρίς περιστροφές ξεκαθαρίζουν ότι την απόφαση για τα νέα μέτρα δεν θα τα πάρει η... σύγχρονη κυβέρνηση Τσολάκογλου, αλλά η Κομισιόν σε συνεργασία με το ΔΝΤ! Η απόφαση είναι σαφέστατη: «Η Κομισιόν θα επιτηρεί στενά την εφαρμογή των συστάσεων σε σύνδεση με την ΕΚΤ και θα προτείνει πρόσθετα μέτρα που απαιτούνται βασιζόμενη στην πραγματογνωμοσύνη του ΔΝΤ» τονίζει. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι το ΔΝΤ στην τελευταία έκθεσή του για την Ελλάδα πρότεινε μέτρα όπως π.χ. η αύξηση του ΦΠΑ, η περικοπή του ύψους των συντάξεων, η κατάργηση του Δώρου Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδειάς για τους συνταξιούχους κ.λπ., γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σκοτεινό είναι το μέλλον που μας περιμένει, αν τους αφήσουμε ανενόχλητους να υλοποιήσουν τα σχέδια τους. Οι δύο μήνες που έρχονται είναι πολύ κρίσιμοι. Η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει τον Απρίλιο και τον Μάιο να πληρώσει τοκοχρεωλύσια ύψους άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, περισσότερα δηλαδή από όσα πρέπει να πληρώσει όλους τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου μαζί. Όλο το πολιτικό και κερδοσκοπικό παιχνίδι δηλαδή θα παιχτεί μέχρι τα μέσα Απριλίου, καθώς η κυβέρνηση πρέπει μέχρι τότε να έχει δανειστεί σχεδόν όλο αυτό το ποσό. Δεν είναι τυχαίο που οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν για τα μέσα Μαρτίου την πρώτη αξιολόγηση της Ελλάδας υπό το νέο κατοχικό καθεστώς. Εκεί θα πουν ότι τα μέχρι τώρα μέτρα λιτότητας δεν φτάνουν και θα απαιτήσουν πρόσθετα, ακόμη σκληρότερα μέτρα εκβιάζοντας την κυβέρνηση ότι αν δεν τα λάβει, δεν θα τη δανειοδοτήσουν, με στόχο η κυβέρνηση Παπανδρέου να περάσει τον εκβιασμό στον ελληνικό λαό απειλώντας τον ότι ή δέχεται τα νέα μέτρα ή η χώρα χρεοκοπεί.

Το δίλημμα για τους εργαζόμενους τίθεται ωμά: Είτε ρίχνονται αποφασισμένοι σε αγώνα μέχρις εσχάτων μέχρι το Πάσχα για να ζήσουν την Ανάσταση του κόσμου της εργασίας και του λαού μας ή παρακολουθούν παθητικά τα τεκταινόμενα και η χώρα μπαίνει σε μια ατελείωτη εργατική Σταύρωση...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Είναι πράγματι απίστευτη η προσπάθεια ενοχοποίησης της ηδονής στις ανθρώπινες κοινωνίες. Πρόκειται περι μιας προσπάθειας χειραγώγησης και ελέγχου των ανθρώπων. Ιδιαίτερα απ' τα χριστιανικά χρόνια και μετά, οι εξουσίες με νύχια και με δόντια θέλησαν να αποστρέψουν το βλέμμα του ανθρώπου απ' την ηδονή. Γιατί το ήξεραν καλά, ότι η μέγιστη απόλαυση, η μέγιστη ηδονή ενυπάρχει ήδη στο σώμα μας και το βίωμα αυτής χωρίς φόβους και ενοχές δημιουργεί ευτυχημένους, άρα ελεύθερους, άρα επικίνδυνους ανθρώπους. Γι' αυτό κατασκευάστηκε αυτή η πλαστή ηθική των απαγορεύσεων, των ενοχών, της ηδονής υπό προϋποθέσεις, ώστε να προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να μαντρώνουμε τη φύση μας σε καλούπια και φυλακές...κι έτσι ξεχάσαμε ότι τη μέγιστη ευτυχία μπορούμε να τη δώσουμε μονάχα εμείς στον εαυτό μας.



Με αφορμή την 14^η Φεβρουαρίου, τη γιορτή των ερωτευμένων, κάνοντας μian αναδρομή στην αρχαιότητα και τους ρωμαϊκούς χρόνους θα διαπιστώσουμε μια διαφορετική αντίληψη για τον έρωτα.

Η γιορτή του Έρωτα στη Ελλάδα και στη Ρώμη

Στα τέλη του μηνός Γαμηλιώνος (που διαρκούσε από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου) γιορταζόταν στην αρχαία Αθήνα ο Ιερός Γάμος του Δία και της Ήρας. Από την γιορτή αυτή πήρε το όνομά του ο μήνας, που για τους Αθηναίους ήταν ο κύριος μήνας τέλεσης των γάμων τους, καθ' ότι θεωρούσαν, ότι αυτή η μεταβατική εποχή –του τέλους του χειμώνα και της αρχής της άνοιξης– προσφερόταν για την τέλεση του γάμου και την επίτευξη της σύλληψης. Βρίσκονταν έτσι σε αρμονία με τη φύση, που ετοιμαζόταν να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει τα ανθισμένα φυτά και οι ερωτικές περιπτώξεις των θεών ήταν για τους αρχαίους εκδηλώσεις της ίδιας δύναμης, του Έρωτα.

Σε μεταγενέστερες εποχές στην αρχαία Ρώμη συνέχισαν να τιμούν τον Έρωτα, καθώς και την Ήρα, την οποία είχαν μετονομάσει σε Γιούνιο (Juno). Την τιμούσαν στις 14 Φεβρουαρίου ως βασίλισσα των ρωμαϊκών θεών και θεαινών και προστάτιδα των γυναικών και του γάμου. Την επόμενη ημέρα –15 Φεβρουαρίου– άρχιζαν τα Λουπερκάλια, γιορτές αφιερωμένες στη γονιμότητα και στον έρωτα. Την πρώτη ημέρα των εορτών οι νέες κοπέλες έριχναν ένα χαρτάκι με το όνομά τους σε ένα δοχείο. Κάθε

νέος τραβούσε κι από ένα χαρτάκι και με όποια κοπέλα τού τύχαινε περνούσαν μαζί τις υπόλοιπες μέρες της γιορτής· κι αν ενδεχομένως ερωτεύονταν, αργότερα παντρεύονταν.

Από τη χαρά στην «ενοχή» και την «αμαρτία». Η χριστιανική αντίληψη για τον έρωτα.

Το τι μεσολάβησε κι από αυτές τις γιορτές φτάσαμε στη λατρεία του αγίου Βαλεντίνου είναι γνωστό. Ο Χριστιανισμός κατάργησε με άγριους τρόπους όλες τις γέφυρες με την κατά φύση ζωή. Τέχνες, επιστήμες, εορτές, πολιτισμός, παραδόσεις κι έθιμα συρρικνώθηκαν κι αλλοτριώθηκαν. Αξίες και πρότυπα πανάρχαια περιφρονήθηκαν με ανεπανόρθωτες επιπτώσεις. Η ρώμη αντικαταστάθηκε από την ασθενικότητα, η υπερηφάνεια από την ταπεινωση, η χαρά κι η ευτυχία για τη ζωή από τη λύπη και τη μελαγχολία, ο ήρωας έγινε μάρτυρας, η έρευνα άλογη πίστη. Οι ελεύθεροι άνθρωποι χρίστηκαν « δούλοι του Θεού». Ο Χριστιανισμός «βάλθηκε να αρρωστήσει την ανθρωπότητα αντιστρέφοντας την έννοια του καλού και του κακού, του νοσηρού και του υγιούς, του αληθινού και του ψεύτικου», όπως παρατηρεί ο Νίτσε. Εχθρότητα καλλιεργήθηκε για το ανθρώπινο σώμα κι η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη, διαπομπεύτηκε ως πόρνη και δαιμόνισσα. Η ερωτική πράξη από φυσιολογική λειτουργία και χαρά έγινε αμαρτία, θεωρήθηκε πηγή όλων των δεινών της ανθρωπότητας, διασάλεψε την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου και τον γέμιζε ενοχές, νευρώσεις κι άγχος.

Το ευαγγέλιο είναι σαφές: - «Και υπάρχουν ευνούχοι, αυτοί που ευνούχισαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των ουρανών» («κατά Ματθαίον», 19, 12).

- «Κάθε ένας που βλέπει γυναίκα και την επιθυμεί, ήδη εμοίχευσε... εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίξη, βγάλτον και πέτα τον... εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίξη, κόψτο και πέτα το· διότι σε συμφέρει να χάσης ένα από τα μέλη σου, προκειμένου να μη βληθή όλο το σώμα σου στην γέενναν» («κατά Ματθαίον», 5, 27-30).

Είναι απίστευτο το πόσες πολλές ημέρες του έτους απαγορεύεται να συνευρεθεί ερωτικά ένα καθ' όλα νόμιμο ορθόδοξο ανδρόγυνο:

- 50 ημέρες πριν το Πάσχα.
- 15 ημέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο.
- Μερικές ημέρες πριν την εορτή των 12 Αποστόλων (δεν είναι σταθερή).
- 40 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.
- Τ□ς παραμονές επισήμων αργιών (Φώτων, Σταυρού κ.τ.λ.).
- Κάθε Τετάρτη (επειδή Τετάρτη συνελήφθη ο Ιησούς).
- Κάθε Παρασκευή (επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε).

- Εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής κάθε δεύτερη Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, όταν ο χριστιανός πρόκειται να μεταλάβει την Κυριακή. (Κάθε καλός χριστιανός μεταλαμβάνει τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες.)

Αν εκτός των παραπάνω ημερών ληφθούν υπ' όψη και τα έμμηνα της γυναίκας, τότε από τις 365 ημέρες του χρόνου απομένουν διαθέσιμες για ερωτική συνένωση στο ζευγάρι σχεδόν μόνον 100 ημέρες, δηλαδή λιγότερες από το ένα τρίτο.



Οι αρχαίοι θεοί απεικονίζονταν γεμάτοι ερωτικό σφρίγος. Οι χριστιανοί άγιοι παρουσιάζονται εξαντλημένοι, βλοσυροί, σκυθρωποί και ανέραστο

Η πλαστογράφηση μιάς γιορτής της φύσης σε χριστιανική

Ο έρωτας όμως είναι πανίσχυρος. Ούτε οι θεοί δεν μπορούν να του ξεφύγουν. Οι θεοκράτες μπορεί να έκαψαν βιβλιοθήκες, να γκρέμισαν ναούς, να σκότωσαν φιλοσόφους, να ισοπέδωσαν ολόκληρες πολιτείες, τον Έρωτα όμως δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Έρωτα. Ο σύγχρονος Ρωμιός επιθυμώντας διακαώς να συνεχίζει να τιμά και να γιορτάζει τον Έρωτα, ξεκομμένος όμως από τη φύση και πελαγωμένος στη σχιζοφρένεια του ελληνοχριστιανισμού, δέχθηκε ως άγιο του Έρωτα τον Βαλεντίνο, που προέρχεται από τη Δύση και ουδόλως σχετίζεται με τον Έρωτα. Τι άνθρωπος όμως ήταν το άτομο αυτό, που το έχρισαν «προστάτη του Έρωτα»

Ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ο Β΄ τον 3^ο αιώνα μ.Χ. αντιμετώπιζοντας προβλήματα λειψανδρίας για την επάνδρωση των λεγεόνων του και πιστεύοντας, ότι αιτία ήταν το ότι οι νέοι άνδρες προτιμούσαν να μένουν στα σπίτια τους με τις γυναίκες τους, αντί να κατατάσσονται στο ρωμαϊκό στρατό, έλαβε την απόφαση να ακυρώσει όλους τους αρραβώνες και τους γάμους. Ο Βαλεντίνος, ο οποίος είχε ήδη αποφύγει τη στράτευση, καθ' ότι είχε γίνει ιερέας, αποφάσισε να βοηθάει τους Ρωμαίους εκείνους, που δια του γάμου επιχειρούσαν να αποφύγουν την κατάταξή τους στο στρατό· άρχισε να τελεί μυστικά γάμους. Ο Χριστιανισμός είχε ήδη αρχίσει εξαπλούμενος να ροκανίζει τα θεμέλια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Βαλεντίνος –αγνώστου καταγωγής– έπαιξε άριστα το ρόλο του. Κάποια στιγμή όμως η αντικρατική του δράση έγινε αντιληπτή από τις αρχές, οπότε, όπως ήταν φυσικό, τον συνέλαβαν, τον κατέδικασαν σε θάνατο και τον εκτέλεσαν. Η Δυτική Εκκλησία αποφάσισε να τον ανακηρύξει άγιο για τις

υπηρεσίες του και να γιορτάζει τη μνήμη του στις 14 Φεβρουαρίου.

Στα τέλη του 5^{ου} αιώνα μ.Χ. ο πάπας Γελάσιος, προσπαθώντας να καταργήσει τα Λουπερκάλια, μετέφερε τη γιορτή μία μέρα πριν. Έτσι οι γιορτές του Έρωτα συνέπεσαν με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο οποίος –ερήμην του– έμεινε στη συνείδηση του κόσμου ως άγιος-προστάτης των ερωτευμένων.



Αριστερά: Ο άγιος Βαλεντίνος. Δεξιά στην επάνω σειρά: ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα

Εκκλησία της Ελλάδος: «Όχι Ρωμαίους, θέλουμε Εβραίους!»

Από τότε που τα τελευταία χρόνια (επηρεασμένοι από την κατά κάποιο τρόπο αναβίωση των εορτών του Έρωτα στη Δύση έστω και για εμπορικούς λόγους) άρχισαν και οι νεοέλληνες να ανταλλάσσουν ερωτικά δώρα στις 14 Φεβρουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε τις διαμαρτυρίες: «Μην λατρεύετε τον Βαλεντίνο, γιατί αυτός ο άγιος είναι ξένος». Πόσοι όμως από τους αγίους που λατρεύει η Εκκλησία είναι Έλληνες; Είναι Έλληνας ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Λωτ, οι προφήτες; Είναι Έλληνας ο Ιησούς και η μητέρα του, η Μαριάμ; Είναι Έλληνες πρωτοκλασάτοι άγιοι της Ορθοδοξίας, όπως ο Κωνσταντίνος, η Ελένη, ο Ιωάννης, ο Αντώνιος, ο Γεώργιος, ο Δημήτριος και τόσοι άλλοι; Ή μήπως ο άγιος της υπερκατανάλωσης Santa Claus – κοινώς Άι Βασίλης, το διαφωτιστικό αυτό εύρημα της Κόκα Κόλα;

Ο πρώην αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος είχε προτείνει να γιορτάζουμε στις 13 Φεβρουαρίου ως προστάτες των ερωτευμένων τον Ακύλα και την Πρίσκιλλα. Ο Ακύλας – σκηνοποιός, κάτοικος Κορίνθου– ήταν ο Εβραίος εκείνος, που μαζί με τη γυναίκα του Πρίσκιλλα φιλοξένησαν τον Παύλο, όταν έφτασε στην Κόρινθο. Αργότερα τον ακολούθησαν στο ταξίδι του στην Έφεσο («Πράξεις», κεφ. 18 και «Α΄ πρ□ς Κορινθίους», 16,19).

Όπως και να εορτάζεται οιοσδήποτε «προστάτης του Έρωτα» πάντως, δυτικά η ανατολικά, στις 14 Φεβρουαρίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους, είναι γεγονός ότι ο έρωτας είναι πηγή ευτυχίας, πηγή έμπνευσης και δημιουργίας...ένας από τους λόγους που αξίζει κανείς να ζει, σε πείσμα όλων αυτών που θέλουν να μας χειραγωγήσουν.

Μόρφω Οικονόμου